

K J S

King James bibeln på svenska
[2 Johannesbrevet]

Oktober 2012
Tredje utgåvan

Patrik Firat
www.NyaTestamentet.nu

2 JOHANNESBREVET

1 Den äldste till den utvalda kvinnan och hennes barn, som jag älskar i sanningen; och inte endast jag, utan också alla de som har lärt känna sanningen;

2 För sanningens skull, som bor i oss, och skall vara med oss för evigt.

3 Nåd, barmhärtighet, *och* frid vare med er, från Gud Fadern, och från Herren Jesus Kristus, Faderns Son, i sanning och kärlek.

4 Jag gladdde mig mycket att jag fann *de* av dina barn vandrande i sanning, såsom vi har fått bud från Fadern.

5 Och nu ber jag dig, *du* kvinna, inte som att jag skriver ett nytt bud till dig, utan det som vi hade från början, att vi ska älska varandra.

6 Och detta är kärlek, att vi må vandra efter hans bud.

Detta är budet, Att, såsom ni har hört från början, ni skulle vandra i det.

7 Ty många villolärare har gått ut till världen, vilka inte erkänner att Jesus Kristus har kommit i köttet. Detta är en villolärare och en antikrist.

8 Ge akt på er själva, att vi inte skulle förlora de ting vilka vi har arbetat för, utan att vi ska få full belöning.

9 Vem än som bryter mot, och inte förblir i Kristi doktrin, har inte Gud. Han som förblir i Kristi doktrin, han har både Fadern och Sonen.

10 Om någon kommer till er, och inte för med sig denna doktrin, tag inte emot honom till *ert* hus, hälsa honom inte heller:

11 Ty han som hälsar honom blir delaktig i hans onda gärningar.

12 Havande många saker att skriva till er, ville jag inte *skriva ner dem* med papper och bläck: utan jag litar till att få komma till er, och att få tala ansikte mot ansikte *med er*, att vår glädje må bli fullkomlig.

13 Din utvalda systers barn hälsar dig. Amen.